

Den 27. januar 2021

Taaspidsernes skriftlige beretning for 2020.

Der er ikke meget at orientere om.

Vi startede året med at deltage i Havfruemarchen, her var vi 33 deltagere.

Dernæst havde vi vores egen nytårskur med champagne og kransekage, hvor ca. 44 deltog.

Vi holdt en hjælperfest, hvor ca. 40 af vores 50 hjælpere deltog. Vi havde en hyggelig eftermiddag med mad og socialt samvær.

Vi gik Kyndelmissetur lørdag den 1. februar, hvor Ingrid havde lavet sin dejlige gullaschsuppe til os. Vi gik fire hold, 5, 6, 10 og 15 km. En dejlig tur i godt vejr.

Generalforsamlingen nåede vi også at afholde; den blev stille og fredelig og vi fik fyldt bestyrelsen op, idet der var et par stykker, der havde valgt at stoppe. Fik dejligt smørrebrød fra Medborgerhuset. Vi var knapt 100 deltagere.

Så kom forårets nedlukning, og søndagsfrokosten måtte aflyses for første gang i 30 år. Nu må vi se, om der er nogen, der vil tage traditionen op efter Vesla, der har bebudet, at dette var de sidste søndagsture og søndagsfrokoster, som hun ville stå for.

Da vi kun måtte gå 10 ad gangen opfordrede bestyrelsen til, at man fandt sammen i mindre hold. Harry, Flemming og Kristian førte hold fra Rønnevangskirken og Lis førte hold fra Hedehusene station. Det var på mandage og fredage.

Så kunne vi heldigvis komme i gang igen, men da vi kun kunne være 50 samlet, blev 10 kilometerholdet flyttet til kl. 10, hvilket ikke faldt i god jord, hvorefter vi flyttede 10 kilometerholdet til Kulturcentret.

Bakketuren den 9. august blev afholdt; vi gik henholdsvis 7 og 14 kilometer; der var ikke nok deltagere til at gennemføre 33 kilometer – Vi fik som sædvanlig en øl, da vi kom til bakken og spiste en dejlig middag på Cæsars Palads. Vi var 23 til spisning og en enkelt, der tog hjem uden mad.

Eneste aftenvandring vi afholdte var den 12. august fra Mosehuset. Bente og Lis smurte franskbrød med spegepølse, rullepølse og ost, der blev pakket ind, så det var forsvarligt at sælge i disse Covid 19 tider. Efter turene på henholdsvis 7 og 12 kilometer, sad deltagerne udenfor, hvor der var mange borde, så man kunne holde afstand. Alt i alt en dejligt lun aften med gode vandreture og hyggeligt selskab. Der deltog ca. 48.

Den 3. september havde vi en dejlig aftenvandring med Klaus Grundtvig på Københavns Volde, hvor vi fik en masse gode oplysning og historier. Vi var 18, der deltog. En del gik med Klaus og fik en øl efter turen.

Den 26. september havde rejseudvalget lavet en tur, der blev gennemført med 16 deltagere, hvor vi gik Sorøsøerne rundt. På det tidspunkt skulle vi fortsat have pladsbillet til toget, og det gav lidt problemer, da vi skulle hjem; men vi kom da med det første tog.

Så blev der lukket ned igen til 10 deltagere. Harry, Flemming og Kristian genoptog turene fra Rønnevangskirken om fredagen og Lis genoptog dem fra Hedehusene St. om mandagen.

Herefter stoppede alt igen. Så vi er gået glip af mange ting. Dog fik vi en dejlig julekalender, som Harry stod for.

Bestyrelsen