

Bestyrelsens beretning for året 2017

v/ Taaspidsernes Generalforsamling onsdag den 14. februar 2018.

Medlemstallet den 31. december 2017 var på 231 medlemmer fordelt på 186 husstande. Det var 14 medlemmer og 13 husstande færre i forhold til året før.

Tirsdagsturene: Her blev ”Seniorholdet” omdøbt til ”5 km holdet”. Holdet ligger med en deltagelse på 8 – 15 deltagere. ”6 km holdet” ligger mellem 30 – 40 deltagere. Det samme gør ”10 km holdet”, mens ”15 km holdet” ligger på ca. 10 deltagere.

Onsdagsturene: Her ligger ”6 km” på 10 – 20 deltagere, mens ”10 km” ofte smelter sammen med ”6 km” grundet manglende deltagelse.

Turledere: Vi har i 2017 kun lige haft nok turledere, og vi kan godt bruge flere. Som bekendt har vi ruterne 5, 6, 10 og 15 km om tirsdagen og 6 og 10 km om onsdagen.

Vi er 4 på hvert hold, **men jo flere turledere vi er på holdene, jo længere tid er der imellem, at den enkelte skal føre tur.**

Desuden: Du vil få udleveret en telefonliste, så er der en dag, du ikke kan, ringer du bare til en på listen, så man evt. kan bytte.

Hvis **du** melder dig, skal du kun tage en tur 1 gang hver 5. uge. Det understreges, at man naturligvis ikke bliver sluppet ud på egen hånd de første par gange, ligesom at vi har nogle ruteforslag til fri afbenyttelse.

Nytårshyggen den 4. januar. Her var vi 43 til vin og kransekage + en hyggelig snak.

Kyndelmissevandringen lørdag den 4. februar: Det var et fint arrangement med 47 deltagere. Vi blev dog kritiseret for, at vi ikke havde opgivet hastigheden for de enkelte hold. Dog, alle nåede velbeholdne ned til Mosehuset og en velfortjent tallerken suppe.

15 km kom dog lidt senere end beregnet, da flere gerne ville se trolden Lille Tilde, som de 2 andre hold kom forbi.

Søndagsturene: Igen i år var det Vesla, der stod for turene. På de 3 måneder var 223 gængere i alt ude at gå tilsammen 1.699 km. Den 26. marts var vi 40, der sluttede af med en frokost på Wok Sushi, hvilket viste sig at være et godt valg. Søndagsturene har været gået 27 år. Vesla startede turene i 1990. Godt skuldret.

Tidligere startede hun den 1. søndag efter nytår, men de sidste år har hun fået den fikse ide, at hun også vil med på Havfruemarchen, så hun nu venter med starten til efter denne.

Medlemsaftenen den 5. april: Mere end 80 medlemmer var mødt op for at høre Lars Spatzek fra Lokalhistorisk Arkiv fortælle om Taastrups Historie. En virkelig fin aften.

Hedelandsvandring den 6. maj: 194 gængere deltog i årets Hedelandsvandring. Vejret var fint.

Ladywalk den 29. maj: Her var der mødt 7.735 piger op på Tiøren. En tilbagegang på ca. 65 i forhold til sidste år, hvor vi var ca. 7.800. I år mødte Taaspidserne op med 123 piger, igen en lille tilbagegang i forhold til året før. Her mønstrede vi 129 piger.

Bakketuren den 5. august: Ruterne var i år på 7, 14 og 30 km. Vi fik vist alle en byge eller 2, men pyt – vi overlevede da alle sammen – så vidt vides.

Grillaften den 11. august. Her prøvede vi noget helt nyt. For det første var grillpladsen meget tættere på rideskolen i Hedehusene end de foregående år - og lettere tilgængelig. For det andet skulle vi betale 100 kr. hver for at Søren som grillmester sørgede for både indkøb og tilberedning. Det var en rigtig stor succes. Det var isdesserten også.

Taaspidsernes Efterårsvandring (Taastrupvandringen) den 23. september: Samlede her 90 gængere, der nød det gode vejr og den smukke natur.

Fødselsdagsvandringen den 4. oktober: Der var 49 betalende gæster, hvoraf ca. ½ delen deltog i en 5, 6 og 10 km tur.

Brotur tirsdag den 17. oktober:

5 km holdet (Seniorholdet) havde arrangeret en brotur i København. Turen var på ca. 5,5 km. Vi mødtes ved Dybbølsbro Station, og gik over følgende broer: Dybbølsbro, Bryggebroen, Cirkelbroen og Inderhavnsbroen og sluttede på Kongens Nytorv. Remi fortalte om broerne og Geert om nogle af de bygninger, vi kom forbi. Der var 28 deltagere på denne tur.

Medlemsaften den 1. november: Her viste Rejseforeningen af 2007, film fra deres tur til Litauen. Vi var 45 der var mødt op og fik en hyggelig aften.

Julemærkemarchen den 3. december: Her var vi 60 Taaspidser, der havde fundet vej til det nye Julemærkehjem i Roskilde, hvor vi var kl. ca.8:00. De fleste nøjedes med en 5 km, der var meget fint afmærket. Kl. 12:30 kørte vi til Restaurant Fregatten Jylland i Hundige Havn, hvor vi fik buffet. Kl. 15:30 vendte vi næsen hjemad og var i Taastrup kl. ca. 16.

Julehygge den 6. december: Vi var her 62 der deltog i vores julehygge med gløgg og rigtige æbleskiver, som Ruth igen i år stod for. Rigtige æbleskiver (450 stk.), for der var sørme en skive æble i æbleskiverne. Af de 62 var 14 ude at gå en ca. 5 km. tur.

Taaspidsernes Rejseudvalg: Der var igen i år 2 ture. Første tur var afslutningen på Gudernes Stræde – fra Vellerup Vig til Kr. Såby. En skøn tur i fantastisk vejr. Vi fik helt ekstra ordinært lov til at gå igennem den private have ved Ryegaard.

Anden tur var på pilgrimsruten/fjernvandrevejen fra Kastrup Lufthavn til Ishøj Havn. Igen en tur i dejligt vejr over fælleden og langs vandet til Ishøj Havn.

Vi håber, at I har lyst til at deltage i Rejseudvalgets 2 ture i 2018.

Rejseforeningen af 2007: De to ture gik i år til Litauen og Spanien. Turen til Litauen var igen med Egons busser og blev en dejlig tur til området omkring Vilnius.

Turen til Spanien var en stor oplevelse. Først den Internationale vandring i Barcelona, en spændende by, hvor vi fik set mange seværdigheder. Derefter en 5 dages tur gennem Maestrazgobjergene med privat guide. Det var helt utroligt smukt.

Vi håber at se jer på Rejseforeningens ture i 2018.

Til sidst: Tak til alle jer, der bakkede op om vore arrangementer og *en meget stor tak til alle vore hjælpere*, der gennem året har hjulpet, dels med vore ugentlige ture, dels på vore arrangementer. Uden jer kunne vi intet gøre.

Vi håber at se jer alle i 2018.

Bestyrelsen
